

## TUIN VAN DE MAAND IN DECEMBER 2024



De tuin Genieten aan de plas van Angelique en Jan ten Kate in Reeuwijk (ZH) is alleen nog op afspraak open.

# TUIN NEDERLANDSE EN STICHTING

De Nederlandse Tuinenstichting, opgericht in 1980, streeft naar de instandhouding van tuinen en parken die van belang zijn door vormgeving, beplanting, cultuurhistorisch karakter en ligging. De NTs voert hiertoe onderzoeken uit en geeft adviezen aan eigenaren, beheerders en overheden over planontwikkeling, herstel, beheer en aanpassingen.

Met hun financiële bijdrage ondersteunen onze vrienden de doelstelling van de Nederlandse Tuinenstichting: het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De NTs organiseert voor vrienden cursussen, excursies en inleidingen over aspecten van de tuinkunst, tuincultuur en tuin- en landschapsarchitectuur. Vrienden ontvangen drie keer per jaar het Tuinjournaal en in februari de Open Tuinengids met een tuinpas waarmee de NTs-tuinen op de aangegeven data gratis te bezoeken zijn.

### Meer informatie over de Nederlandse Tuinenstichting en haar activiteiten?

Bezoek de website op [www.tuinenstichting.nl](http://www.tuinenstichting.nl)

✕ Volg ons op <https://x.com/tuinenstichting>

📷 Volg en Like ons op @tuinenstichting, <https://www.instagram.com/tuinenstichting/>

📘 Volg en Like ons op de Tuinenstichtingpagina op Facebook  
<https://www.facebook.com/nederlandsetuinenstichting.nl>

🌐 Volg de Nederlandse Tuinenstichting op  
<https://www.linkedin.com/in/nts-nederlandse-tuinenstichting-55a59323/>



De jaarlijkse donatie voor vrienden bedraagt minimaal € 49,50 (buitenland € 59,50); met een (extra) 2e Tuinpas geldt een tarief van € 59,50.

Junior/student € 30 per jaar (kopie legitimatie meesturen). Vriend worden geldt per kalenderjaar en wordt automatisch verlengd, tenzij de vriend opzegt voor 1 november van het lopende jaar. Zie ook <https://www.tuinenstichting.nl/over-ons/vriend-woorden/>

Daarnaast kent de NTs geschenk- en sponsordonateurschappen. Bij het bureau is ook informatie te verkrijgen over het doen van schenkingen en legaten.

## VOORWOORD

De Japanse tuinkunst spreekt tot de verbeelding, misschien wel juist omdat het denkkader eronder zo wezenlijk verschilt van onze westerse ideeën over schoonheid, natuur en de plek van de mens daarin. Voor ons themanummer over Japan dook Robbert Lauret in de betekenis van een aantal kenmerkende elementen van Japanse tuinen en zette hij verschillen tussen ‘oost’ en ‘west’ op een rijtje. Daarbij moet je je realiseren dat dé Japanse tuin niet bestaat; er zijn verschillende typen met verschillende functies.

Veel tuinen in Nederland die we ‘Japans’ noemen zijn eerder ‘japonaiserieën’; vrije interpretaties ervan. Daar is niets mis mee, vindt Wybe Kuitert, dé Nederlandse expert op dit gebied, die werd geïnterviewd door Robert van de Walle. Het staat iedereen vrij om naar eigen smaak en inzicht ‘iets Japans’ te doen met onze tuin. In haar artikel gaat Éva Kovács in op de vraag hoe je dat kunt doen zonder dat het uit de toon valt in de Nederlandse context. Michiel Plomp laat ons in zijn beeldende-kunstrubriek kennismaken met een schilderij van Jan Veth van een tuin met een Japanse lantaarn. Waarom staat die daar zo prominent tussen de strakke heggetjes en het perkje met geraniums?

In Japan worden tuinen generaties lang door dezelfde lijn van hoveniers onderhouden en om tuinman te worden moet je jaren als leerling werken voor een strenge leermeester. Dit vasthouden aan tradities is cruciaal voor het unieke karakter en de hoge mate van perfectie.

Het heeft echter ook een keerzijde. Niet iedereen voelt zich welkom in het hiërarchische systeem. Dat geldt bijvoorbeeld voor tuin- en landschapsontwerper Yuko Nagamura. Ze volgde haar opleiding in Engeland en zet zich nu in om haar kennis over het tuinieren in de naturalistische Europese stijl over te dragen op een nieuwe generatie Japanse groene vaklieden. Karin Laarakker vertelt het verhaal van Yuko. Verder mogen in een themanummer over Japan de kersenbloesems natuurlijk niet ontbreken. Helma Sjamaar schetst hoe de ‘sakura’ en ‘hanami’ anno 2025 worden gevierd in Japan én in Nederland.

Tot slot kondigen we niet zonder trots onze nieuwe excursies aan. Binnen Nederland kun je dit jaar met ons mee naar het Máximapark, met o.a. een Japanse tuin in Utrecht, naar twee kloostertuinen in Noordoost-Brabant en naar Frederiksoord in Drenthe. Tijdens onze buitenlandse excursie verkennen we het artistieke en subtropische westen van Schotland. Zien we je op een van deze reizen?

Je leest er meer over vanaf pagina 28.

We wensen je een mooi begin van het nieuwe tuinseizoen – met of zonder Japanse ‘touch’!

### Het bestuur

