

VLINDERHOF



HERFST IN DE VLINDERHOF

Het is herfst en veel mensen vinden dat de Vlinderhof nu op zijn hoogtepunt is. De wuivende blonde siergrassen, de rode bladeren van de tupeloboom, de donkerbruine omtrekken van uitgebloeide planten, de laatste lila asters: samen vormen ze inderdaad een prachtig plaatje, vooral bij laagstaande zon.

Aan de slag in de herfst

De herfst is de ideale tijd om aan de slag te gaan in je tuin. De zomerse hitte en droogte zijn voorbij en tegelijkertijd is de bodem nog warm. Planten die je in het najaar plant zullen daardoor een sterk wortelstelsel ontwikkelen, wat ze straks in de lente een goede start geeft.

Ook is de herfst hét moment om voorjaarsbollen zoals narcissen en blauwe druifjes te planten. Kleine moeite, groot plezier als je straks kunt genieten van allerlei fleurige bloemen! Denk daarbij ook eens aan minder bekende bloembollen. In de Vlinderhof bloeien al heel vroeg bijvoorbeeld subtiele lichtblauwe irissen. Ook een aanrader zijn botanische ofwel wilde tulpen. Anders dan de meeste 'gewone' tulpen, die je in de herfst uit de grond moet halen, komen ze ieder jaar terug en breiden ze zich zelfs uit als ze het naar hun zin hebben.

Winterklaar?

Vroeger waren tuiniers in de herfst druk met het 'winterklaar' maken van hun tuin. Uitgebloeide planten knipten ze af tot vlak boven de grond en afgevalen bladeren harkten ze weg. Intussen zijn de ideeën hierover veranderd. We weten nu dat het beter is om de boel wat meer de boel te laten. Zo kunnen insecten overwinteren in de holle stengels van planten en beschermen dorre bladeren de wortels tegen vorst. Bovendien verbeteren vergane plantenresten de structuur van de bodem.

Altijd mooi

In de Vlinderhof hebben we een andere reden om onze snoeischaren in deze tijd van het jaar in de schuur te laten. Piet Oudolf, de ontwerper van de Vlinderhof, vindt dat een tuin in alle seizoenen de moeite waard moet zijn en kiest bewust voor planten die iets extra's hebben in de herfst en de winter. Bijvoorbeeld een opvallend silhouet of bijzondere zaaddozen. Pas in het voorjaar, als de boel écht ingestort is, knippen we alles af. Trek dus je warme jas aan en kom genieten van alle vormen, structuren en kleuren!

