

Een kijkje in de tuin van Willy

Als je arriveert bij Willy's hoekwoning, niet ver van winkelcentrum Parkwijk, zie je meteen dat ze een tuinliefhebber is. 'Toen ik in 2018 hiernaartoe verhuisde, waren de voor- en achtertuin een stuk minder groen dan nu. In de achtertuin heb ik veel bestrating weggehaald en extra hagen en beplanting neergezet,' vertelt ze. Gelukkig stonden er wel een paar bomen, waaronder een roze lijsterbes. 'Het is 's zomers fijn om in de schaduw daarvan een boek te lezen. Andere planten en struiken die ik mooi vond, zoals een hortensia, heb ik ook laten staan. Maar ik heb er wel mijn eigen sausje over gegoten.' Ook van de voortuin maakte ze een prettige groene plek met onder andere reuzenlavendel en geraniums. Op het bankje voor het raam drinkt ze graag een kop koffie in de najaarszon.



Willy heeft ook een passie voor reizen, vooral naar bestemmingen waar mooie tuinen te vinden zijn. 'Met vriendinnen, mijn tuinclub en georganiseerde tuinreizen heb ik in de loop van de jaren allerlei tuinen bezocht, niet alleen in Nederland maar ook in Frankrijk en Engeland. Ik kom iedere keer thuis met inspiratie voor mijn eigen tuin!' En niet alleen met inspiratie: in Willy's tuin staan verschillende planten die ze heeft meegebracht van haar reizen, zoals zuurstokroze floxen en een zonnehoed met dubbelgevouwen bloemblaadjes die op spateltjes lijken.



Omdat ze vaak lang van huis is, staan in Willy's tuin veel vaste planten die weinig onderhoud vragen. 'In het voorjaar stel ik flink orde op zaken, maar de rest van het jaar doe ik niet zo veel aan mijn tuin. Alleen wat snoeien en opruimen.' Vlak bij de schuur staat een verzameling potten en bakken. 'Hierin kweek ik onder andere citroenverbena om thee van te zetten en aardbeien voor mijn kleinkinderen. Want de tuin is ook een beetje van hen.'

Het hoogtepunt van de tuin, niet alleen voor de kleinkinderen maar stiekem ook voor Willy zelf, is het muurfonteinje in de vorm van een leeuwenkop. Half verstopt in de klimop wonen er zelfs visjes in. Het subtiele geklater geeft een gevoel van rust – heerlijk als je thuiskomt na een reis vol nieuwe indrukken.

