

# Ruimte voor planten

door Karin Laarakker | [www.sapgroen.nl](http://www.sapgroen.nl)

## Een kijkje in de tuin van Mariëlle en Gert Jan

**Sinds 2010 wonen Mariëlle en Gert Jan met hun vier kinderen in een halfvrijstaande woning in Langerak. Allebei zijn ze ruimtelijk vormgever. Mariëlle is ook plantenliefhebber en zo kwam ze in de creatieve groene wereld terecht. Ze ontwerpt tuinen, werkt in de Vlinderhof en is een van de initiatiefnemers van het 'Groen Stobberakplantsoen', een zelfbeheerproject dat streeft naar meer biodiversiteit door meer groen.**



Mariëlle en Gert Jan hebben een heerlijke grote tuin op het zuiden. Hij staat vol met planten maar voelt toch ruimtelijk aan, met twee gezellige terrassen, een gazon en een moestuintje. 'Uitgangspunt bij mijn ontwerpen, dus ook bij mijn eigen tuin, is het creëren van verschillende plekje's, vanaf waar je telkens een verschillend uitzicht hebt en telkens iets anders beleeft van de tuin,' vertelt Mariëlle. 'Tegelijkertijd moest mijn tuin natuurlijk ook gewoon praktisch zijn, met plaats voor de kippen, de was en een trampoline.'

Hagen en struiken vormen het decor voor de uitbundige plantengroei. 'Ik experimenteer veel en maak graag combinaties van planten met verschillende eigenschappen. Zoals een luchtig gras waar je doorheen kunt kijken met daarachter een plant met opvallende, felgekleurde bloemen. Of een plant met heel groot blad naast een met fijn blad. Ook houd ik rekening met lichtinval. Op donkere plekken staan bijvoorbeeld lichte planten. Die komen daar veel beter tot hun recht dan in de felle zon.'

In 2016 heeft de tuin een make-over gehad. Terrassen en borders zijn vergroot. 'Nu zitten we nog meer echt in de tuin,' aldus Mariëlle. Ook hebben zij en Gert Jan een aantal flinke bomen neergezet. 'Ik ben een groot liefhebber en voorstander van bomen in tuinen. Ze vergroten de biodiversiteit en geven veel meer schaduw en koelte dan bijvoorbeeld een parasol. Ook zorgen ze voor sfeer en structuur, ze versterken de verschillende plekken in een ruimte.'

Wat de volgende grote tuinklus wordt? 'Het weghalen van de trampoline, nu onze kinderen volwassen zijn. Dat is even een werkje, maar het goede nieuws is dat er dan plaats vrijkomt voor nog meer planten!'

