

VLINDERHOF



DE VLINDERHOF IN HET VOORJAAR

‘De Vlinderhof is 300 dagen per jaar mooi’ wordt wel eens gezegd en die 300 dagen zijn nu begonnen! Vanaf half januari was het inderdaad even een kale bedoening want toen waren de planten net ‘geschoren’ ofwel laag bij de grond afgeknipt. Dat is nodig om ruimte te maken voor nieuwe groei.

Maar intussen is de lente losgebarsten en die nieuwe groei schiet de grond uit. Tot in de winter kun je nu genieten van steeds weer andere combinaties van vorm, textuur en kleur. Zo zijn in april de Perzische keizerskronen echte blikvangers. Deze bijna zwarte klokvormige bloemen staan in grote trossen aan stelen die wel 90 centimeter hoog kunnen worden. Ze bloeien tegelijk met grote groepen witte narcissen ‘Thalia’. Dat geeft een bijzonder contrast van donker en licht.

Iets later in het seizoen volgt een andere interessante combinatie van bloeiende planten. Dan overheerst in de tuin het paars van de vele bolvormige sieruien. Die kleuren prachtig bij de lichtblauwe bloemetjes van de stermaagdenpalmen en irissen en bij de vele tinten frisgroen in de tuin. Een opvallend accent zijn de roodbruine bladeren van de schildpadbloemen, die straks gaan bloeien met witte bloemen. En kijk ook eens of je de oosterse klaprozen ‘Karine’ spot, met hun grote zachtroze bloemen met een donker hartje.

Bouw van het Vlinderhofpaviljoen

Op dit moment wordt naast de ingang van de Vlinderhof gewerkt aan de bouw van het zogeheten Vlinderhofpaviljoen. Daarin kunnen de vrijwilligers straks hun spullen opslaan, koffie drinken en bezoekers ontvangen. Er komt ook een toilet in. Het wordt een vierkant gebouw met een houten betimmering en een kruisvormig sedumdak. Als het goed is wordt het voor de zomer opgeleverd.

